

Wie bent u?

Mijn naam is Karin Epping. Mensen in de Florabuurt kennen mij misschien als de regisseuse van de revu voor het 65-jarig bestaan vorig jaar of het toneelstuk in hotel de Heidehof afgelopen november. In het dagelijks leven was ik altijd lerares Engels maar nu ben ik dus voor mezelf begonnen met een heel leuk nieuw bedrijf, genaamd: Epping English Support. Verder ben ik getrouwd met Anne Johan en moeder van Jornt en Marloes.

Wat doet u en hoe bent u daartoe gekomen?

Ik ben lerares Engels. Ik heb zo'n 15 jaar in het middelbaar onderwijs gewerkt met heel veel passie en plezier. Dat ik nu een andere weg insla heeft te maken met allerlei nieuwe mogelijkheden die ik nu zie waarin ik mijn kwaliteiten, interesses en ervaringen kan combineren. Ik richt mij op twee dingen: onderwijsondersteuning (vooral voor basisscholen) en bijscholing Engels (vooral d.m.v. cursussen en bijles).

Vorig jaar ben ik eens goed na gaan denken over wat ik nu eigenlijk echt graag wil en waar ik goed in ben, maar ook over wat ik echt niet meer wil en wat ik minder goed kan. Een pas op de plaats zogezegd, waar ik echt even de tijd voor heb genomen. Ik kwam uit op een aantal dingen die heel goed te combineren zijn: passie voor onderwijs, liefde voor de Engelse taal en cultuur, heel veel ervaring (en plezier) in de begeleiding en coaching van leerlingen, makkelijk voor een groep kunnen staan en die groepsprocessen kunnen sturen en graag weer willen studeren. Maar ook liefde voor theater, het heel erg leuk vinden om dramalessen te geven aan met name jeugd en ook het regisseren van toneelstukken.

Ik ga nu cursussen geven op mijn manier! Dat wil zeggen: lekker actief! Dus niet op een stoeltje achter een tafel met een boek voor je neus en een schrift waarin je oefeningetjes maakt. Maar: spelvormen en beweging inzetten om je de taal eigen te maken. Ik denk echt dat wanneer je plezier maakt je makkelijker leert. En vooral bij een taal als Engels, waarbij mensen snel terugdeinzen voor de uitspraak en het durven spreken een belangrijk element is. Scholen begeleiden is een tweede geweldige uitdaging. Ik kan lekker weer in de boeken, ik kan mijn ervaring gebruiken en ik kan gewoon toch met onderwijs bezig blijven. Heerlijk! Blijkbaar is het ook iets waar veel scholen blij mee zijn, omdat je toch extra hulp

biedt op een specifiek vlak. Engels wordt ook door de regering toch steeds meer gezien als een kernvak, zie de nieuwe exameneisen voor middelbaar onderwijs.

Waar zit de zaak?

De zaak zit aan de Zonnebloemstraat 13. Wij hebben een huis met een ideale praktijkruimte er aan vast. Deze heb ik zo ingericht dat ik er zowel individuele bijles als groeps cursussen kan geven. Wel lekker Engels natuurlijk!



Sinds wanneer bestaat de zaak?

Sinds 1 januari 2013. Ik ben van plan 21 september een open dag met gratis proeflessen te geven.

Hoeveel personeel heeft u?

Op dit moment heb ik nog geen personeel.

Wat hebt u met de Bloemenbuurt van Heerenveen?

Via vrienden hoorden wij nu alweer 6 jaar geleden dat dit huis te koop stond aan de Zonnebloemstraat. Zij waren twee jaar daarvoor al vanuit Veendam naar Heerenveen gekomen en hadden voor de Bloemenbuurt gekozen. Wij zijn ze nog steeds dankbaar voor de tip! Op het huis waren we meteen verliefd en de buurt is ook bijzonder gezellig gebleken. We werden al snel uitgenodigd voor het volleybaltoernooi en er werd ons op het hart gedrukt dat we wel lid moesten worden van de buurtvereniging! Hierdoor hebben we heel veel mensen leren kennen, zeker vorig jaar ook bij het geweldige feest van het 65-jarig jubileum. We voelen ons hier echt thuis en vinden het oprecht gezellig wonen!



Wat zou u nog heel graag willen?

Als echte juf word ik gewoon heel gelukkig van het helpen van mensen. Als ik dat mag blijven doen, tja,... dan ben ik een dankbaar mens.